

Adventshälsning till vänner av Kyrklig samling

Se, jag står för dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren skall jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. (Upp.3: 20-21) Detta är en hälsning från Herren Jesus. Det börjar med se. Vad vi ser, var vi fäster blicken är avgörande. Det är så lätt att vi bara ser problem, elände och vår egen svaghet. När Anden rör vid oss får vi hjälp att lyfta blicken och se på Jesus. Kom ihåg förklaringsberget. ”När de då lyfte upp sina ögon, såg de ingen utom Jesus allena.” (Matt. 17:8) Detta gäller inte minst i oroliga och svåra tider, som nu och det är ett stort privilegium att få lyfta blicken och se på Jesus. Och han är nära! Han står vid dörren. Han vill komma in. På nytt. När vi hör hans röst och lyssnar till honom kan vi öppna dörren och bjuda in honom i vårt liv. Varje Adventstid är en förnyelsetid.

Han vill börja om med oss. Vi får börja om med honom. ”Om någon hör min röst” Den finns i Ordet. Vi kan höra den i alla Adventets och julens sånger och psalmer. Han talar till oss i bönen. Och när han bjuds in, när vi öppnar dörren och säger Välkommen in! Då händer det. Då ” skall jag gå in till honom och äta med honom och han med mig.” Måltidens gemenskap och närhet. Så får vi ha det för han älskar oss. Och han ger sig själv åt oss i den himmelska måltid vi får fira redan här på jorden. Tag emot Herrens Adventshälsning till dig!

Tack för att ni finns! Låt oss aldrig glömma att Kyrklig samling kring Bibeln och bekännelsen var och är en gemenskap för samling och inte för splittring. Det var för att hålla samman kyrkan rörelsen bildades i en ny och svår situation! Låt oss hålla fast och fortsätta att engagera oss och stödja Kyrklig samling.

Under 2025 planerar vi en konferens om missionstrategi. Håll utkik efter information och kom med!

Får jag också påminna om att den 13 december 2024 är det hundra år sedan Bertil Gärtner, biskop Bertil, föddes. Han betydde så mycket som ledare och herde och i sin uthållighet och trohet i Bibel och bekännelse. I samband med 100-årsdagen kommer det en bok om den andliga förnyelsen i Göteborgs stift. Den heter ” Andens efterlängttade beröring”. Titta efter den. Den ges ut på Artos. Vi är några som tillsammans tagit fram denna bok. Självt har jag skrivit om den ungdomsväckelse i Kind och Mark, som var ett av de tidigaste exemplen på denna förnyelse. På stiftshistoriska sällskapets i Göteborgs stift höstmöte fick jag hålla föredrag om stiftsarbetet under 1970- och 80-talet med de så kallade stiftsdelarna och den betydelse biskop Bertil hade för detta. Ämnet var Nya ordningar. Nya möjligheter. Nytt liv. Kanske kommer i tryckt form framöver.

Kära vänner!

Låt oss inte förtröttas. Herren är nära!

”Se, jag står för dörren och bultar.”

Varma Adventshälsningar

Anders Reinholdsson

Ordförande i Kyrklig samling