

Kära vänner och understödjare!

När jag skriver denna Faste- och Påskhälsning till er, kära vänner och understödjare av Kyrklig samling kring Bibeln och Bekännelsen, firar vi Midfastosöndagen. Denna fantastiska dag som målar upp Jesus som världens frälsare inte minst genom texterna från Johannesevangeliets sjätte kapitel. Han talar om himmelen som ingen annan, men han bryr sig också om brödet, allt det mänskliga och i det stora brödundret visar han att han kan ge oss det vi behöver. När folket kommer och vill göra honom till en jordisk kung visar han att han uppdrag är så mycket större. Han är det levande brödet som kommit ned från himmelen och ger världen liv. Och i detta ligger ett oändligt löfte: "Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta." (Joh. 6:33-35) För att vi ska få allt detta måste han gå till Jerusalem för att lida och dö, betala skulden, offras för vår skull. Detta får vi följa och leva oss in i under Fastetiden. När Jesus talar om detta längre fram i Johannesevangeliet finns brödet, kornet också med: "Sannerligen säger jag er: om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör bär det rik skörd." (Joh. 12:24) Ja, hans död ger oss liv! Han är liver själv. Döden kan inte hålla honom fast. Hans död och uppståndelse besegrar våra fiender, synden, döden och djävulen och ger oss liv och frihet. Det är Jesus som är världens hopp!

Låt oss glädjas över allt detta och bevara det i djupet av våra hjärtan också i denna oroliga och förvirrade tid. Trots krig och katastrofer, trots sekularisering och kyrkans marginalisering. Och det är för detta befriande evangeliums skull Kyrklig samling omkring Bibeln och Bekännelsen finns. Vi behöver varandra med olika bakgrunder och traditioner. Därför har vi vårt samarbetsråd. I styrelsen försöker vi samtala och lägga upp arbetet i Kyrklig samling på ett så klokt sätt som möjligt, Vi ordnar också seminarier via Zoom omkring viktiga och aktuella frågor, senast om biskopsbrevet om livets början och livets slut. (Håll utkik och kom med. Det finns plats för fler på våra Zoom-möten). Vi planerar en konferens om missionsstrategier för att detta är av avgörande vikt för framtiden. Vi planerar för en bok med principiella artiklar och också personliga berättelser om vad som hände kring ämbetsfrågan. Därefter en bred konferens om saken där många får komma till tals. Genom sajten "Kyrklig dokumentation" förmedlas texter omkring olika ärenden av vikt i kyrkan. Där finns också olika former av teologiskt material och också historiska inspelningar av olika föredrag. Kyrklig samlings hemsida innehåller också mycket material. Dagskländorna av Dag Sandahl har många läsare som både uppmuntras och utmanas.

Till allt detta behövs allt slags stöd och också ett ekonomiskt bidrag. Jag hoppas ni fortsätter att uthålligt ge ekonomiskt bidrag till Kyrklig samlings verksamhet genom medlemskap i Stödföreningen. Sätt in 250 kr på Kyrklig samlings Plusgiro 55 99 05-5 och skriv namn och adress och gärna e-postadress. Om ni väljer Swish är numret 123 181 84 75. Jag vill också vädja till dem som har möjlighet om en extra gåva.

Tala gärna också med folk ni känner om att stödja Kyrklig samling. Vi behöver varandra!

Låt oss så ta vara på den underbara Faste- och Påsktid vi nu är inne i!

Med bön om Herrens välsignelse till er alla.

Anders Reinholdsson, ordförande