



AKTUELLT från Kyrklig samling kring bibeln och bekännelsen

Våren 2021

"Kyrklig samling kring bibeln och bekännelsen är ett samarbetsorgan för dem inom Svenska kyrkan som vill arbeta för att enda rättesnöret inom kyrkan skall vara Bibeln och bekännelseskrifterna."

Kära vänner och understödjare av Kyrklig samling.

Kyrklig samling är den enda organisationen i Svenska kyrkan som samlar bekännelserörelsen i hela dess bredd genom sitt samarbetsråd där människor med olika fromhetsbakgrund kommer samman för överläggningar och analys. Styrelsen har ett brett kontaktnät och har regelbunden kontakt med personer och olika grupper som vill stå fast på den gamla bekännelsegrunden. Vi är kallade till uthållig förbön för vår kyrka och vårt folk och att tillsammans söka vägar för att kunna leva i vår kyrka med bevarad sakramental trygghet.

Vi lever i en orolig och oförutsattbar tid där mycket ställts på ända. Det är min bön att var och en av er funnit vägar att "övervintra" i den uppkomna situationen. Vi saknar vår normala församlingsgemenskap, familj, släkt och vänner på grund av de begränsningar som gäller. Det är i tider som dessa vi provas.

Det är smärtsamt att se att vår kyrka inte var rustad för en kris som denna vare sig praktiskt eller teologiskt. Det har blivit uppenbart hur fragmenterad den Svenska kyrkan är. Många församlingar har i praktiken stängt ned. Andra kämpar på ett föredömligt sätt att finna vägar att nå ut med evangelium. Men vi saknar samordning, uppmaning till gemensam bön och bot.

Vi har gått in i den "långa fastetiden." Det finns vägar att vara kyrka i en kristid. Det har Guds folk upplevt gång på gång i historien. Detta måste vi erövra och uppmuntra varandra till att göra. Regelbunden tidebön, många små gudstjänster, mässor och liknande! En kyrka på reträtt som slutar fira gudstjänst sviker sin kallelse.

Vi är kallade att ställa oss inför Guds ansikte men våra tankar och frågor. Vi går in i kyrkans tusenåriga språk och gör det till vårt. Vi läser och lyssnar på Bibelns ord, dess varningar och löften. Så firar vi gudstjänst – trotsigt kanske man säga – för vi tror och vet att Gud möter oss så mitt i vår verklighet. Han hör våra böner när vi ropar till honom också i en orolig tid som denna. Det hjälper oss att tränga in i livets hemligheter, vad det betyder att vara människa i en fördärvad värld. I kristen tro, i kyrkan, tas livet på allvar – och livet är på allvar – så allvarligt att vi i varje stund måste värna det. I kyrkan flyr vi inte undan verkligheten eller katastroferna, olyckorna, sjukdomarna som drabbar oss.

I allt lidande träder Herren Kristus fram och sträcker ut sina sårmärkta händer mot oss. "*Våra sjukdomar lade han på sig,*" skriver profeten. Jesus kom till denna jord precis som den är för att jorden är brusten och livet är skadat. Han vill lära oss att allt inte är förlorat. En gång ska den brustna världen bli hel igen.

Det är detta vi förkunnar – för Jesu skull. Det löftet har vi från Gud, mitt i kriser och katastrofer, mitt i den verklighet som är vår. Vi bär våra tankar till vår Herre och Frälsare. Som enskilda

och tillsammans. Aposteln skriver: "Jag är viss om att varken död eller liv ... varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre."

Mitt i den stora hälsokrisen kan Fastetiden, rätt använd, fördjupa vår tro att Guds löften står fasta. Vår käre himmelske Fader har lovat att befria oss från allt kroppsligt ont, genom löftet om nya himlar och en ny jord. "Kom Herre Jesus!"

* * * * *

Kyrklig samlings verksamhet påverkades under 2020 av de restriktioner om möten och resor som utfärdats. De båda samarbetsråden fick ställas in, men styrelsen hann samlas en gång och i november hölls ett sammanträde via Zoom. Den publicistiska verksamheten har intensifierats. Besökarantalet på Kyrklig samlings hemsida har ökat dramatiskt framför allt genom de regelbundna krönikor som hedersledamoten Dag Sandahl skriver under rubriken *Dagsländor*. Sajten kyrkligdokumentation.nu har kommit att spela en viktig roll genom publiceringen av dokument och artiklar som annars kan vara svåra att få tag i. Inte minst betyder det mycket vid s.k. personärenden, där präster blir föremål för anmälningar och domkapitelsprövningar. Det visade sig under året i fallet med den "avkragade" Luleåprästen och senast i avskedandet av biskopen i Härnösand.

* * * * *

Jag vill med detta brev tacka för stödet och att ni uthålligt ger ekonomiskt bidrag till Kyrklig samlings verksamhet genom medlemskap i Stödföreningen. Faktura på medlemsavgiften för 2021, 200 kr, bifogas. Den kan som tidigare betalas via Kyrklig samlings PlusGiro eller Swish (gärna med en extra gåva) med angivande av namn och adress.

* Med detta brev finner ni till kallelsen till Stödföreningens årsmöte den 25 april 2021 kl. 18 som i år hålls via Zoom.

* För att underlätta informationsutbyte t ex utsändandet brev som detta ber jag att alla som önskar få utskick digitalt att sända ett mejl till lars.bjorkman@kyrkligsamling.se där ni meddelar vilken e-postadress vi kan använda för att nå er.

HERREN VARE MED ER ALLA

Yngve Kalin, Ordförande

KYRKLIG SAMLING,
Hålsjövägen 32, 511 68 HYSSNA Tel: 070-6259797
PlusGiro: 55 99 05-5 SWISH: 123 181 84 75
www.kyrkligsamling.se