



AKTUELLT från Kyrklig samling kring bibeln och bekännelsen

Våren 2017

"Kyrklig samling kring bibeln och bekännelsen är ett samarbetsorgan för dem inom Svenska kyrkan som vill arbeta för att enda rättesnöret inom kyrkan skall vara Bibeln och bekännelseskrifterna."

Kära vänner och understödjare av Kyrklig samling

"Kyrklig samling behövs mer än någonsin." Jag fick de orden av en vän för ett tag sedan och hon fortsatte: "Kyrklig samling är den enda organisationen i Svenska kyrkan, som samlar hela bekännelserörelsen i hela dess bredd när människor med olika fromhetsbakgrund kommer samman till gemensamma överläggningar och analys. Det arbete som utförs inom Kyrklig samling sker ofta i det tysta men bär frukt när ledamöterna i Samarbetsrådet bär med sig analyserna hem till "sina" organisationer, när de skriver artiklar och engagerar sig i kyrkans liv och arbetar för kyrkans upprättelse.

Detta är av avgörande betydelse för att orka arbeta vidare. Många känner förtvivlan inför utvecklingen i vår kyrka och far mycket illa i sitt lokala sammanhang. De ser och upplever mycket konkret att utrymmet år för år krymper för dem som vill stå fast vid kyrkans gamla lärogrund och det uppenbarade Ordet från Gud.

I den situation som råder i Svenska kyrkan med en tilltagande läroupplösning, ökad politisk kontroll och med en organisation i upplösning vill vi genom Kyrklig samling uthålligt hävda att Bibeln och bekännelsen är kyrkans enda rättesnöre. Den kris som kyrkan befinner sig i beror på att Svenska kyrkan i praktiken inte längre låter det uppenbarade Ordet från Gud själv vara normen för kyrkans liv.

Kyrklig samling arbetar för hela Svenska kyrkans restaurering på den apostoliska grunden. Vi hävdar som barn av denna kyrka vår födslorätt och ser med förfäran och sorg hur grupper och personer som vill hålla fast vid den traditionella lärogrunden ifrågasätts och med olika metoder utmönstras ur kyrkan t.ex. vid tjänstetillsättningar på alla nivåer. Det utarmar kyrkan. Alltfler söker alternativ eftersom man inte känner en sakramental trygghet längre. Ingen kan i längden leva utan en gudstjänst där Guds ord rent och klart förunnas av sakramenten förvaltas enligt Herrens instiftelse.

Men av detta drar vi inte slutsatsen att vi tillsammans skall överge kyrkan och därmed bidra till ytterligare marginalisering av klassisk tro. Vårt ansvar och vår kallelse är att vara vittnen för den apostoliska tron i Svenska kyrkan och uthålligt och trosvisst hålla fast vid den tro "som en gång för alla uppenbarats för de heliga" (Jud 3)

Vi är kallade till uthållig förbön för vår kyrka och vårt folk. Men vi behöver också ekonomiskt stöd till våra arbete.

I flera år har docent Dag Sandahl arbetat med ett historieprojekt om Kyrklig samlings tillkomst och historia. Under året kommer resultatet av forskningen att presenteras i en bok, som samtligt blir en modern kyrkohistoria, där de senaste 60 åren av Svenska kyrkans omvandling skildras. Förhoppningsvis blir samtiden något mer förståelig om man ser och förstår sammanhang. Verktyg för att möta framtiden kan på så sätt formos. Alla medlemmar i Stödföreningen kommer att erbjudas att köpa boken till ett kraftigt reducerat pris.

Ibland kan vi känna oss som den Obadja som på drottning Isebels tid stod fast genom att gömma undan profeter som stod redo när statsreligionens vindar blåste annorlunda. Han gjorde vad han kunde – och Gud välsignade det. (1 Kon 18)
Vändningen kom genom Guds eget ingripande.

"Kyrklig samling behövs mer än någonsin. Delandet av oron vi känner för vår kyrka är samtidigt en möjlighet till förnyad glädje och frimodighet i uppgiften. Vår bön och förtröstan är att för Gud är ingenting omöjligt.

HERREN VARE MED ER ALLA

Yngve Kalin, Ordförande

*"Låt oss orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp, ty han som gav oss löften är trofast.
Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar."
(Hebreerbrevet 10:23-24)*

DITT STÖD BEHÖVS!

Många tror att Kyrklig samlings tillgångar är outtömliga, men att regelbundet samla människor från hela landet kostar stora summor. Vi tror att det är absolut nödvändigt att med jämna mellanrum samla nyckelpersoner som vill arbeta för kyrkans upprättelse till konsultationer och arbetsgrupper. Ditt stöd genom gåvor och medlemskap i Stödföreningen hjälper till att göra detta möjligt.

Medlem i Stödföreningen blir man genom att sätta in minst 100 kr på Kyrklig samlings PlusGiro-konto och uppge att inbetalningen också avser medlemsavgift. Som medlem har man rösträtt vid Stödföreningens årsmöte och får fortlöpande information.

Medlemsavgiften är 100 kr per år – men som alla förstår är Kyrklig samling också beroende av extra gåvor för att kunna finansiera verksamheten.

Plusgiro: 559905-5

www.kyrkligsamling.se

KYRKLIG SAMLING, Hålsjövägen 32, 511 68 HYSSNA Tel: 0320-38000
info@kyrkligsamling.se