



AKTUELLT från Kyrklig samling kring bibeln och bekännelsen

Hösten 2010

”Kyrklig samling kring bibeln och bekännelsen är ett samarbetsorgan för dem inom Svenska kyrkan som vill arbeta för att enda rättesnöret inom kyrkan skall vara Bibeln och bekännelseskrifterna.”

Kära vänner och understödjare av Kyrklig samling

Kyrklig samlings portalparagraf uttrycker tydligt vad som är Kyrklig samlings uppgift: Att oförtrutet och frimodigt hävda att kyrkans rättesnöre är Bibeln och bekännelsen. Kyrklig samling har genom sin existens i mer än 50 år varit en påminnelse om att, när en kyrka fattar läromässiga beslut i strid med det uppenbarade Ordet, tillfogar den sig en skada som mer och mer gröper ur hennes förmåga att vara förvaltare av Guds rikes hemligheter och ett verkningsfullt redskap i Herrens hand. Hon bär då på sin egen undergång.

Men – och detta är viktigt: Frälsningshistorien och kyrkohistorien visar tydligt att de personer och grupper som står fasta och inte låter sig dras med i avfallet från det Gud uppenbarat bär på fröet till upprättelsen när vinden vänder och Gud i sin nåd förbarmar sig och låter en ny tid komma.

I all sin nuvarande bristfulla skepnad är Svenska kyrkan värd att kämpa för. Kyrklig samlings förste ordförande biskop Bo Giertz uttryckte det med orden *”Vår svenska kyrka kan räknas till dem som fått mest av det arv, som den allmänliga kyrkan förvaltar. Vi har arvet från fornkyrkan, från apostlarna, från kyrkofäderna och de stora koncilierna. Från dem har vi fått nådemedlen, evangeliet och den rätta bekännelsen till Jesus Kristus, sann Gud och sann människa – ett arv som lever också i mässan och liturgin, i kyrkoåret och i hymner och böner, som vi alltjämt brukar. Och vi har arvet från reformationen, den djupa insikten i Kristi verk som Frälsare och Försonare, den som burit våra synder och dött för oss ... Slutligen har vi också arvet från de stora kyrkväckelserna, som gjorde denna tro på Kristus levande och angelägen, något som inte bara blev accepterat som sant därför att andra trodde så, utan blev det mest personliga av allt, något som man inte kunde vara utan.”*

Det är detta arv som vi är satta att försvara. Vårt ansvar är framtiden för den del av Kristi kyrka som i mer än tusen år varit ett Guds redskap i vårt land. Vårt ärende är att med alla dem som älskar Svenska kyrkan kräva henne tillbaka och på nytt fylla henne med kraften som finns i Guds Ord och bekännelsen.

Kyrklig samlings nuvarande arbete har två grundkomponenter. Den första uppgiften är de årliga överläggningarna (ibland två gånger per år) med Samarbetsrådet som består av ca 30 ledamöter med förankring i de olika bekännelserörelserna i hela landet. Samarbetsrådet har en styrelse som möts tre-fyra gånger om året för att bevaka utvecklingen i kyrkan och fatta beslut om konkreta åtgärder, projekt och satsningar.

Den andra grundkomponenten är teologisk reflektion och analys. Det bedrivs genom det *Teologiska rådet* och *Ordförandens analysgrupp*.

Det teologiska rådet har de senaste åren framställt ett dokument om den kristna äktenskapssynen, en appell om mission i Sverige och kommer som nästa uppgift att ta sig an församlingssynen och eventuellt dopfrågan. (Appellen bifogas detta brev)

Ordförandens analysgrupp har bl.a. tagit upp frågan om den förutsägbara ekonomiska kollapsen och var bland de första att uppmärksamma den och dess orsak och konsekvenser, den vacklande prästorganisationen, den dysfunktionella kyrkordningen och rötterna till substansförlusten. Efter kyrkomötets ödesdigra beslut i äktenskapsfrågan möttes gruppen för en grundlig genomgång av konsekvenserna och initierade ett brev till systerkyrkor för att informera om Svenska kyrkan tydliga avsteg från Jesu egna ord och förordningar och samtidigt be om förbön och stöd. För närvarande arbetar analysgruppen vidare med bl.a. frågan de unga prästernas utsatta situation, den tilltagande substansförlusten där den moderna teologin får härska närmast oinskränkt i kyrkans officiella organ, kommittéer och utredningar.

När vår kyrka vacklar är det av största vikt att goda krafter, som vet att kyrkan kunde vara något annat än det vi nu ser får samlas. För att förstå vad som händer behövs också ett kontinuerligt analysarbete kompletterat med teologisk reflektion. Kyrklig samling vill bidra till detta. Så länge Ordet ljuder i Andens kraft finns det fortfarande hopp för Svenska kyrkan.

*”Låt oss orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp, ty han som gav oss löften är trofast.
Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar.”*
(Hebreerbrevet 10:23-24)

Hyssna, Alla helgons dag 1 november 2010

Yngve Kalin, ordförande

DITT STÖD BEHÖVS!

Många tror att Kyrklig samlings tillgångar är outtömliga, men att regelbundet samla människor från hela landet kostar stora summor. Vi tror att det är absolut nödvändigt att med jämna mellanrum samla nyckelpersoner som vill arbeta för kyrkans upprättelse till konsultationer och arbetsgrupper. Ditt stöd genom gåvor och medlemskap i Stödföreningen hjälper till att göra detta möjligt.

Medlem i stödföreningen blir man genom att sätta in minst 100 kr på Kyrklig samlings plusgiro och markera att inbetalningen också avser medlemsavgift. Som medlem har man rösträtt vid Stödföreningens årsmöte och får fortlöpande information.

Medlemsavgiften är 100 kr per år – men som alla förstår är vi också beroende av extra gåvor för att kunna finansiera verksamheten.

Plusgiro: 559905-5

www.kyrkligsamling.se

KYRKLIG SAMLING, Hålsjövägen 32, 511 68 HYSSNA Tel: 0320-38000
info@kyrkligsamling.se