



## Kyrklig samling om förslaget till ny Kyrkohandbok i Svenska kyrkan

### Spontanremiss från Kyrklig samling kring Bibeln och Bekännelsen avseende förslaget till ny Kyrkohandbok.

Vi kommenterar inte olika detaljer, utan vårt svar består av några övergripande synpunkter:

1 Vi bejaktar tanken att det finns en övergripande struktur (*ordo*), som bör forma de olika gudstjänsterna. *Ordo* har vuxit fram som kyrkans ordning och står över församlingens för tillfället brukade ordningar. Antalet varianter inom *ordo* skall vara få, så att en enhetlig struktur finns i alla svenska kyrkans (huvud)gudstjänster. Momenten i denna *ordo* är *Kyrie*, *Gloria*, *Credo*, *Sanctus* och *Agnus Dei*, och dessa bör vara fasta moment i söndagens högmässa (dock utgår *Gloria* under Fastan). Ordalydelsen i dessa moment bör vara så likalydande som möjligt i de olika serierna.

En del av de texter i förslaget som avser dessa moment är enligt vår mening alltför fria utformningar av *ordo*-momenten och liknar mer nya psalmer. Det finns ett stort värde i att de som firar gudstjänst känner igen sig från söndag till söndag, även när man firar gudstjänst i andra församlingar, eller när man är utomlands. Antal alternativ bör därför begränsas.

2 Språket i förslaget behöver ses över. Det liturgiska språket ska vara enkelt, tydligt och centralt. Mer poetiska formuleringar har sin plats i gudstjänstens psalmer. Det liturgiska språket ska ha en god rytm, och vara lätt att memorera.

3 Särskilt förslagen om gudstjänstens inledning måste ses över. Det botmoment med vilken gudstjänsten inleds ska vara klart och tydligt. I syndabekännelsen ska synder tas upp, inte känslor av brustenhets eller otillräcklighet. Dessa känslor är ingen synd, och hela den problematik som hör samman med dem, har sin plats i prediken, förbönen och i den enskilda själavården.

4 Förslaget bör stämmas av mot BEM-dokumentet, och dess rekommendationer för liturgin och för dopet. Svenska kyrkan har för sin del godtagit BEM-dokumentet, och detta bör då även komma till uttryck i kyrkans gudstjänster. Vi tänker bl.a. på att *anamnes* och *epikles* bör finnas i alla nattvardsbönerna.

5 Förslagen att minimera användningen av orden *Herre* och *Fader*, med hänvisning till att orden inte är inkluderande, finner vi missriktade. Båda orden har stark biblisk förankring, de finns med i våra trosbekännelser. Argumentet att hierarkier är främmande för vår tids tänkande är svagt – arbetslivet har idag starka inslag av hierarkier – också inom kyrkan – med alla dessa arbetsledare och chefer. Om ordet *Fader* byts ut mot *Gud*, får det som konsekvens att treeenighetsläran blir mer otydlig och oprecis.

6 Särskilt dopordningen behöver ses över. Ordningen med att det finns *tydningsord* i de olika kyrkliga handlingarna är inte lyckad. I den mån förklaringar behövs hör dessa hemma i agendor och predikningar.

Hyssna den 28 januari 2014

Yngve Kalin  
ordförande i Kyrklig samling

---

**KYRKLIG SAMLING KRING BIBELN OCH BEKÄNNELSEN**  
Hålsjövägen 32, 511 68 HYSSNA  
Tel: 0320-38000, 0706-259797  
yngve.kalin@kyrkligsamling.se